

"Vera has an openminded spirit and is able to work both independently as well in group settings."

Lär känna Vera

Vera är född 2007 och kommer från Finland. Hon kommer i augusti 2024 och stannar under ett läsår. Intressen är bl. a musik (spelar piano), dans, teater, judo och konståkning. Hennes favoritämnen i skolan är språk, musik och geografi.

Kära blivande värdfamilj,

Jag heter Vera och jag bor med min mamma och lillebror, som bara är ett år yngre än mig. Min pappa bor i Finland och jag träffar honom så ofta jag kan. Jag har goda och nära relationer med både familjemedlemmar och släktingar. Jag övernattar till exempel ofta hos min farmor. Hon har varit lärare och hon har ofta hjälpt mig att läsa inför prov. Med min mamma gillar jag att spela badminton då och då och på vardagskvällar för att ligga i soffan tillsammans och titta på TV. Jag har roliga och långa samtal med min bror. Han lär mig om mopeder och jag lär honom att spela piano. Min pappa och jag pratar om vad som helst! Han gillar historia och det gör jag också. Vi går på kaffe tillsammans och sitter länge och pratar. Jag tycker ofta om att börja nya hobbyer! Just nu tycker jag om att åka skridskor, spela piano och gå på gymmet. Jag har tidigare tränat judo, dans, trupp gymnastik, balett, akrobatik och teater. Musikaler, teater, museer och konstutställningar ger glädje i mitt liv. Faktum är att jag medverkar som dansare och kostymdesigner i min skolas kommande musikal! Fotografering har länge varit mitt intresse. Speciellt att filma med en filmkamera. Jag fick en filmkamera av min farfar från 70-talet som jag älskar. Hur som helst, jag gillar gammaldags musik, möbler, atmosfär och kläder. Min gymnasieskola är liten och traditionell. Det går cirka 250 elever på min gymnasieskola. Jag har det bra i skolan eftersom jag lätt har lärt känna många och stämningen är riktigt bra. Mina favoritämnen i skolan är definitivt språk (svenska, engelska, franska, finska) och musik. Matte är också ibland trevligt, när jag orkar... Jag brukar vakna klockan 07:00, men senare på helgerna. Skolan slutar vanligtvis klockan 16.00, och sen går jag hem eller till biblioteket för att göra mina läxor. På kvällen pratar jag om de här sakerna med min familj eller åker till exempel skridskor med mina vänner. På lördagar brukar jag gå till stan och sen på söndagar gillar jag att städa och göra läxor. En typisk fredagskväll gjorde min italienska vän och jag god pizza tillsammans och spelade Mario-videospel. Svenska språkkunskaper skulle vara enormt användbara för mig både i mina studier och i mitt arbetsliv. I framtiden vill jag studera språk och söka till ett svenskspråkigt universitet. Jag skulle kunna använda svenska både i Sverige och i Finland! Jag ser mest fram emot att träffa nya människor och utveckla språket. Jag skulle säga att jag är social, men det tar alltid ett tag för mig att vara helt mig själv. Jag värdesätter öppenhet och rättvisa mycket. Jag är målmedveten och vågar testa nya saker. Även om jag gillar att umgås mycket med andra människor är min egen tid också viktig för mig. Att läsa en bok eller lyssna på musik i lugn och ro är saker jag tycker om göra ensam. Jag söker utbyte i Sverige, för språket fascinerar mig enormt. Svensk kultur är också jätteintressant. Jag tror att jag skulle ha ett bra stödnätverk och att Sverige skulle kännas som hemma. Allt från Pippi Långstrump till Sveriges långa historia tilltalar mig. Jag vill verkligen uppleva den riktiga svenska midsommar, jul och andra firanden och traditioner. När jag fick idén att söka till Sverige för utbyte visste jag att jag var tvungen att göra det, det här vill jag uppleva.

Med vänliga hälsningar,

Vera



See more
student
profiles



Educatius Nordic
Kungsporsavenyen 32
411 36 Göteborg